



### INKARIKETS HÖJDUNKTER

Turkod: PIP

Lär känna Peru och Bolivia ur många aspekter av den peruanska och bolivianska kulturen . Njut av livliga färgstarka marknader, häpnadsväckande djurliv, gamla Inkaruiner och den vänliga lokalbefolkningen. Utforska Lima, spana efter vilda djur i Amazonas djungel, upptäcka osynliga mysterier i legendariska Inkaruiner och övernatta hos den vänliga lokalbefolkningen på Titicacasjön.

**Lämplig ålder:** 18-60 år, max. 70 (rekommenderas)

**Grupp:** Detta är en liten guidad gruppstur. Gruppen är vanligtvis mellan 8 och 12 personer.

**Reslängd:** ca 13-15 dagar (inkl. flygresan)

#### I priset ingår

**Guider:** engelsktalande reseledare från Tucan Travel, samt engelsktalande lokala guider på de inkluderade utflykterna.

**Boende:** totalt 11 nätter varav 9 nätter på hotell och 2 nätter i en djungel lodge

**Måltider:** 10 frukostar, 2 luncher, 2 middagar

**Utflykter:** Två nätter i Amazonas djungel i Peru, Guidad rundtur i den Heliga Dalen, guidad tur i Machu Picchu, Dagstur till Titicacasjön

**Transport:** lokal buss, båt, taxi, till fots, 2 flyg (ej det internationella flyget från Sverige) Internationella flyg och flygplatsavgifter

**Pris från 18.455:-/person** i delat dubbelrum. Flyg tillkommer.

**Resecity bokar hela din rundresa med passande flyg – [www.resecity.se](http://www.resecity.se)**



### Day 1 – ankomst Lima/Peru

Ankomstdag utan färdigorganiserade aktiviteter. För att få tid att slappna av och se några av de sevärdheter som kanske du vill lägga till ett par natters boende före rundturen. Vid ankomst, fråga i receptionen om när informationsmötet kommer att hållas.

Lima grundades av den spanska erövaren Francisco Pizarro år 1535 efter att han utplånat Inka-indianerna och gjort staden till sin huvudstad. Lima har många fina koloniala byggnader och några av de bästa museerna i Sydamerika, inklusive Guldmuseet, Inkvisitions museet och katakomberna under San Francisco kyrkan. Perus huvudstad har mycket att erbjuda och många sevärdheter, däribland stadens två främsta torg Plaza de Armas och Plaza San Martin. Vid Plaza de Armas finns katedralen, stadshuset och Presidentpalatset, där vaktavlösningen kan ses varje dag kl. 12. Det finns också många marknader i Lima, kanske är den bästa den som finns i centrum.

### Dag 2 & 3 - Amazonas

Representanten från Tucan Travel kommer att ta dig till flygplatsen för flyget till djungelsamhället Puerto Maldonado, utgångspunkten för vårt besök i Amazonas regnskog. I Puerto Maldonado kan du proviantera några sista minuter drycker eller snacks på den livliga marknaden eller i butikerna. Den första delen av vår resa går med buss följt av en kanottur, en 35 km lång resa längs floden (ca två timmar). Kanoterna är mycket säkra. Vid ankomst till vår lodge som ligger vid kanten av floden, kommer du att tilldelas en bungalow byggd av lokala inhemska material. Varje rum är försett med myggnät för att hålla undan mygg och andra insekter. Alla rum har enkla badrum. Eftersom lodgen ligger i en avlägsen del finns inget varmvatten och flaskvatten bör köpas. Det finns också begränsat med el så ladda all elektrisk utrustning före ankomst. På kvällen är gångvägarna upplysta av oljelampor. Andra faciliteter inkluderar en välkomnande reception, matsal och bar.

Alla utflykter leds av engelsktalande lokala guider och ger gott om möjligheter att njuta av det fantastiska djungellandskapet och den rika mångfalden av växter och fauna. Efter lunch kommer vi att gå på en vandring genom regnskogen längs ordnade promenadvägar. Under vägen kommer vår guide att visa dig olika fågelarter och beskriva medicinalväxter och det känsliga ekosystemet i Amazonas djungel. Landskapet är mycket varierande med tät djungel samt våtmarker. Du kommer att se otroligt stora träd, flera meter i diameter och cirka 450 år gamla. Vi går till Cochita Caiman (Caiman Pond) där vi se vilda djur längs vägen. Vi återvänder sedan till vår lodge för middag.

Efter en tidig frukost vandrar vi djupare in i djungeln, njuter av omgivningen och utforskar de dolda underverken i Amazonas regnskog. Vi kan också få en glimt av den sällsynta jätteuttern. Senare kommer vi att njuta av utsikten över sjön från vår utsiktspunkt, en observationsplattform, där du kan uppleva vilda djur såsom papegojor, guacamayos, tukaner, camungos, shanshos, hägrar, sköldpaddor och kajmaner. Vi kommer att återvända till lodgen för en välförtjänt lunch. Efter lunchen tar vi en kort båttur över Madre de Dios floden till Monkey Island. På vägen över kan se kajmaner från båten. Väl på ön är det möjligt att se en stor variation av apor såsom "maquisapa", svartvit "Martins", "Leoncito de la Selva" (Little Lions), "Frailes" (Friars), "Achuñis", "Ronsocos" samt olika fåglar. På kvällarna är det ofta möjligt att njuta av den underbara solnedgången, en av de mest imponerande sevärdheterna i skogen (om vädret tillåter).



### Dag 4 - Cuzco

Den sista dagen vaknar vi till ljudet av djungeln innan vi reser från denna fristad och återvänder till Puerto Maldonado för vår flygning till Cuzco. I Cuzco har du resten av dagen fri att utforska denna fascinerande antika huvudstad.

### Dag 5 - Ollantaytambo

Vi har en hel dag för besöket i den Heliga Dalen innan vi återvänder till Cuzco. På en höjd av 3.800m tar vi långsamma promenader (som tar upp till en timme), runt de olika ruinerna för att handskas med de eventuella påverkningsarna den höga höjden kan ha. Vi besöker först Pisac-ruinen som ligger högst upp på en kulle med fantastisk utsikt över de omgivande bergen. Vi går sedan ner till den berömda traditionella färgrika marknaden med samma namn, som är full av atmosfär. En bra plats att köpa souvenirer på! Efter lunch fortsätter vi längs dalen till templet/fästningen Ollantaytambo med dess enorma terrasser byggda på sidan av ett brant berg.

### Dag 6 - Machu Picchu

Den förlorade staden Machu Picchu (gammalt berg) var ursprungligen helt fristående, omgiven av terrasser för jordbruk tillräckliga för att föda befolkningen, och bevattnade av naturliga källor. De molnhöljda ruinerna ligger högt ovan den snabbt flödande Urubamba floden, har palats, bad, tempel, lagerlokaler och cirka 150 hus, allt så anmärkningsvärt bevarat grad att det helt enkelt tar andan ur dig. Ruinerna upptäcktes av omvärlden först 1911, när den amerikanske upptäcktsresanden Hiram Bingham fann staden medan han letade efter en annan "förlorad stad" kallad Vilcabamba. Tack vare sin isolering är många av byggnaderna fortfarande ganska intakta och du kan inte låta bli att beundra Huayna Picchu (ungt berg), som tornar upp sig ovanför ruinerna.

### Dag 7 & 8 - avresa från Cuzco

Cuzco, betyder "jordens navel" på Inkaspråket quechua. Staden har en mestadels inhemsk befolkning på cirka 300.000 och är koncentrerad runt Plaza de Armas, som domineras av katedralen och kyrkan La Compañía de Jesús. Runt torget finns hus med arkader med många fina restauranger, barer och butiker. Gör det mesta av din lediga dag i Cuzco och utforska dess fantastiska kyrkor, koloniala byggnader och pittoreska gator, av vilka många har Inkaväggar, valv och dörrar. På en kulle med utsikt över staden står den ceremoniella fästningen Sacsayhuaman, där några av de mest spektakulära Inkamurarna kan hittas, inklusive en massiv 130 ton tungsten.





### Dag 9 - Puno

Den vackra naturen är följer oss hela vägen till Puno som ligger vid stranden av Titicacasjön, som med sina 3,855 meter över havet, är den högst belägna farbara sjön i världen. Efter en heldags resa från Cuzco, kommer vi fram i tid så att du kan besöka den färgstarka lokala marknaden.

### Dag 10 - Titicacasjön

Nästa morgon lämnar vi Puno för en dagstur på Titicacasjön. Vi besöker de flytande öarna av vass i Punobukten för att se Uros (öbornas) levnadssätt och vi kommer att ha möjlighet till en tur i en vassbåt. Nästa stopp är ön Taquile, en ö på Titicacasjön där fortfarande många av de gamla traditionerna, värderingarna och sederna hålls vid liv. Lär dig mer om livsstilen, anledningen till varför de gör sina hårupsättningar som de gör och hur de klär sig. Ön är känd för sina textilier och kläder, du kommer att kunna införskaffa hemmagjorda presenter från huvud torget. Rundturer före 1/1 2016 kommer att ha en något annorlunda resväg. Kontakta din resekonsult för mer information.

### Dag 11 - La Paz

Vi reser runt Titicacasjön på vår väg mot Bolivia. Efter att ha passerat gränsen, fortsätter vi att resa över den natursköna Altiplano (högplatån) längs stränderna av Titicacasjön. Allteftersom vi fortsätter vår resa har vi en fantastisk utsikt över de omgivande bergen där vägen slingrar sig in till La Paz (3.636 meter över havet). Vi anländer till La Paz i slutet av eftermiddagen. Belägen i en brant dal som skyddar dess invånare från det hårda klimatet vid högplatån, har La Paz en påfallande stadsbild, med tegelhus och höga skyskrapor till synes byggda ovanpå varandra med det dramatisk bergiga landskapet i bakgrunden. Vårt hotell är mycket centralt beläget, nära till stadens färgstarka inhemska gatemarknader, inklusive den fascinerande "häxornas marknad" där kvinnor i plommonstop och utsvängda kjolar säljer konstiga föremål som sägs mota onda andar. Det viktigaste torget, Plaza Murillo, ligger också inom gångavstånd. Torget har fortfarande kvar sina koloniala byggnader inklusive presidentpalatset. La Paz är kanske den bästa platsen för att uppleva en traditionell "peña show" med musik och dans från Anderna, där lokala band spelar traditionella instrument såsom zampoñas (panflöjt) och charangos (påminner om ukulele).

### Dag – Avresa från La Paz

Här slutar vår tur, men du kan om du vill förlänga din vistelse för att utforska La Paz eller delta i några valfria utflykter som avgår från staden. Du kanske vill besöka Moon Valley med sina märkliga klippformationer. En annan utflykt är det smaragdgröna området Coroico, porten till den bolivianska djungeln. På vägen kommer du att passera ett bergspass på 5.000 meter höjd före nedfarten på smala bergsvägar kantade av rena avgrunder. Utflykten till Coroico kan också göras med mountainbike, eftersom det är nedförsbacke nästan hela vägen och spännande, men inget för den veke.